

Dopet i den helige Ande

Hallstavik, 2004

David Svärd

Har du hört att det finns en helig Ande som till skillnad från onda, orena andar är *helig*? Den har personliga drag och därför säger vi ofta "han". Den helige Ande skiljer sig från alla andra andar genom att vara obegränsad precis som Gud. Den helige Ande kan vara överallt samtidigt. Bibeln lär oss att den helige Ande faktiskt är Gud. Bibeln säger att Gud är *en*, men samtidigt beskrivs Gud som tre: Fadern, Sonen och den helige Ande. Exempelvis sägs det i missionsbefallningen "... döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn". (Matt 28:19)

Mose bön om Anden för alla

Mose var en profet i Israel som fick uppdraget att tala till folket det som Gud vill säga till dem. Han blev ledare för Israels folk och ledde dem ut ur slaveriet i Egypten. Han sade en gång så här:

Om ändå allt Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin Ande komma över dem! (4 Mos 11:29)

Mose önskade att alla skulle bli profeter, att Herrens Ande skulle komma över alla – vilket den inte gjorde under Gamla testamentets tid.

Men Mose får bönesvar efter omkring 1500 år! Ibland får man vänta länge på bönesvar, ibland hinner man själv dö, som Mose. Profeten Jeremia och fler profeter talade om att det skulle komma en ny tid då Gud skulle sluta ett förbund med människorna, då han skulle skriva sin lag, inte på stentavlor, utan i människornas hjärtan. Profeten Hesekiel talade om att Gud skulle ge sitt folk ett nytt hjärta och en ny ande, att han skulle ta bort stenhjärtat och ge dem ett hjärta av kött. Så det var något på gång!

Profeten Joel (kanske runt 800 år f.Kr.) talade också om det som skulle hända:

Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. (Joel 2:28-29)

Herren skulle utgjuta sin Ande över alla kött, över alla människor. Det beror inte på om man är kvinna eller man. Det beror inte på om man är ung eller gammal. Det beror inte på om man är rik eller fattig. Det beror inte på om man är statsminister eller arbetslös.

Johannes Döparen talade också om att Anden skulle komma genom andedöparen Jesus:

Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. (Luk 3:16)

Johannes jämför att bli döpt i den helige Ande med att bli döpt i vatten: ”Jag döper er med vatten, men ... han ska döpa er med helige Ande.” Döpa handlar om att bada, doppa ner, tvätta. Johannes gjorde det i vatten, men tänk dig att göra det i helig ande istället. Att helt omslutas av den helige Ande och att renas av den helige Ande.

Femtio dagar efter att Jesus hade dött och uppstått så hände något speciellt i samband med att man firade pingst i Jerusalem. Efter denna dag så högtidlighåller nästan alla kristna pingsten till minne av att den helige Ande blev utgjuten, uthälld över mänskligheten på ett nytt sätt.

När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. (Apg 2:1-4)

Petrus berättar, inspirerad av Gud, att detta är uppfyllelsen av Joels profetia, den som vi läste förut. Jesus hade sagt att om några dagar skall ni bli döpta i den helige Ande. (Apg 1:5) Mose har fått sitt bönesvar!

Andedopets innebörd

Vad innebär det då att bli döpt i den Helige Ande? Jag ska bara ta upp några saker här. Det innebär att få en Hjälpare som alltid är hos en. Jesus säger om den helige Ande (Joh 14:26): ”Han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag sagt er.” Det kommer mer:

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apg 1:8

Det innebär att få kraft, och att bli ett vittne. Antagligen hänger detta ihop. Man får den kraft som behövs för att vara ett vittne för Jesus.

Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. (Rom 5:5)

Man får också kärlek genom den helige Anden så att man kan älska Gud och sin nästa.

Apostlagärningarna och 1 Korintierbrevet talar mycket om det övernaturliga livet som man kan gå in i genom den helige Ande. Det är ett liv där Guds kraft manifesteras. Det syns, hörs och märks. I 1 Kor 12-14 betonas särskilt två gåvor som Anden ger. Det ena är

tungotalet, som innebar att tala ord till Gud som bygger upp en själ men som man inte förstår betydelsen av. Man behöver inte anstränga förståndet när man ber ”i tungor”. Paulus säger att han önskar att alla skall tala tungomål. Därför förstår vi att det är möjligt för alla att tala i tungor, men Bibeln fastslår nog inte att alla när de blivit andedöpta genast kan tala i tungor även om det skedde på pingstdagen och vid fler tillfällen.

Det andra är gåvan att **profetera**. Det verkar vara den viktigaste av de andliga gåvorna. ”Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst.” (1 Kor 14:3) Den som profeterar bygger upp församlingen. Att profetera är att låta Gud tala genom ens mun, att höra från Gud och säga det vidare. ”Ni kan alla profetera...” (14:31) skriver Paulus så alla har även möjligheten att få vara använda i den gåvan. Det finns fler gåvor: ”Den ene får av Anden ord av vishet, ..., en får gåvor att bota sjuka, ... att uttyda tungomål,” (12:4-11) med mera. Gåvorna är inte till för att skryta med, utan de ska bli till nytta och bygga upp Guds församling.

Hur blir man döpt i den helige Ande?

När de hörde detta [budskapet om Jesus], högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlätta. Då skall ni få den helige Ande som gåva. (Apg 2:37-38)

Detta verkar vara något av ett grundmönster i Apostlagärningarna: att först höra budskapet, komma till tro, omvända sig och låta döpa sig. Allt detta sker på en och samma dag vid flera tillfällen i Apostlagärningarna. När detta skett är man redo att ta emot den helige Ande. Det förekommer vid några tillfällen att den helige Ande kom över människor när apostlarna (och kanske fler som redan var fyllda av den helige Ande) lade sina händer på dem. Så handpåläggning är en viktig sak, men den helige Ande verkar i stor frihet. Det finns flera exempel i Apostlagärningarna på att dopet skedde strax efter att de fått Anden eller att det skedde utan handpåläggning.

Förutom att omvända sig och låta döpa sig finns en tredje sak man kan göra, nämligen att be.

Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom? (Luk 11:13)

Vi kan också läsa att Gud ger den helige Ande åt dem som lyder honom. (Apg 5:32)

Vad gör man om man redan har blivit andedöpt? Då fortsätter man att låta sig uppfyllas av Anden. Man kan bli fylld av Anden mer och igen.

Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige Ande. (Apg 13:52)

Hur jag blev döpt i den helige Ande

När jag var i tioårsåldern var jag med på ett barn- eller ungdomsläger anordnat av pingstförsamlingen jag var medlem i. Jag var redan döpt i vatten sedan tidigare. På kvällen bjöd ledarna in till en frivillig bönesamling som inte alla gick på. Jag gick dit och några bad för mig om andedopet. Jag blev berörd och grät väldigt mycket så att jag blev snorig. Det var något annorlunda för mig och jag minns att jag trodde att jag blivit förkyld, men det var bara gråtandet. Vad jag vet började jag inte tala i tungor vid detta tillfälle, men det var något som kom senare. Jag minns också att jag brottades med frågan om mitt tungotal verkligen var äkta under en del av tonåren. Det kändes som att jag körde fast med mitt tungotal, men jag fick hjälp av min pastor att komma vidare. Den helige Ande blev en kraft i mitt liv som drev mig framåt, och till att söka Gud. En ny kärlek till andra kom att fylla mitt liv.

Appendix I

Det finns flera uttryck i Nya testamentet som verkar syfta på den erfarenhet av den helige Ande jag har talat om.

- De blev uppfyllda av den helig Ande.
- Anden föll på dem.
- De tog emot den helige Ande.
- De fick Anden.
- Den helige Ande kom över dem.

Appendix II

Här har jag sammanställt några saker som utmärker de olika berättelserna om andedop och andeuppfyllelse i Apostlagärningarna.

- Apg 2: Ett dån som fyllde hela huset. Eldtungor visade sig. De började tala främmande språk.
- Apg 4: Platsen skakades. De predikade frimodigt Guds ord.
- Apg 8: Simon såg att Anden gavs genom handpåläggning.
- Apg 9: Paulus fylldes av helig Ande och fick tillbaka sin syn genom handpåläggning.
- Apg 10,11: Hedningarna som mottagit Anden talade med tungor och prisade Gud.
- Apg 13: Lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helig Ande.
- Apg 19: Handpåläggning. De talade med tungor och profeterade.